

Bestyrelsens beretning ved Rudkøbing sejlklubs generalforsamling 2012.

Efter at vi fik sat klubstanderen i signalmasten og generalforsamlingen var vel overstået den 9.april. 2011 kunne sommerens aktiviteter tage sin begyndelse, og som altid her i sejlklubben er det onsdagssejladserne som man lægger ud med, der var enighed om at sejladserne kunne starte den 4 maj.

Der var 13 tilmelde både, der blev planlagt 8 sejladser før sommerferien som blev afviklet i skiftene vejr forhold, efter en regnfuldt sommerferie den 10 august gik man så i gang med de sidste 6 sejladser for at man den 14 september kunne afgøre hvem der måske var den dygtigste sejler i klubben.

Den 16. juni holdt vi grillaften ved klubhuset, der var mange der var mødt op selvom vejret ikke var det allerbedste der blev brasat på grillen og maden blev indtaget under terrassen ved havnekontoret hvilket jo også har sin charme.

Den 17. september afholdes klubbens hovedkapsejlad, som igen i år blev sejlet på aftenkapsejladsbanen med et par små ændringer, der var 15 tilmeldte både til start første start kl. 9:00 starten gik næsten perfekt der var måske lige en enkel båd som sov lidt for længe og kom lidt for sent til startområdet.

Den 17.- 18. September var også den dato hvor Rudkøbing havn afholder sit årlige brugt båd marked, I den forbindelse blev der afholdt et arrangement hvor havnen og Rudkøbing-Strynø Både Laug og sejlklubben sammen grillede og solgte øl pølser og vin, alt sammen med henblik på at samle penge sammen til at ændre lidt på omgivelserne foran havnekontoret, så havnens brugere øens befolkning og ikke mindst de gæstesejlere som måtte komme her kan berette at der sker andre ting på havnen, foruden forhøjede havnetakster. Hele arrangementet gav et overskud på 14.000 kr. som vi valgte at købe fliser for, havnen og kommunen stod for entreprenør arbejdet som ventes færdiggjort inden længe.

Den 19. september blev der malet klubhus, hvor det var gavlen mod øst som stod for tur.

Den 24. september blev der spist stegte ål i klubhuset, og fordi det ikke var lykkedes os at få et lokale hvor vi kunne sejle til, blev det til åle spisning i stedet for åle tur. Men der blev hygget og der var rigeligt med ål ingen gik sultne hjem.

Men i år har vi sikret os klubhuset i Troense den 22. september så I kan godt begynde at glæde jer.

Den 8 og den 13 oktober kom bådene på land og blev dækket til så var den sæson slut, og for at markere det havde vi valgt at tage standeren ned den 5. november kl. 14:00

Hvor vi samtidig udelte pokalen for en særlig indsats i klubben og den gik som bekendt til William Charling for hans indsats med piratjollerne og de unge mennesker.

I juniorafdelingen blev det knækkede sværd udelt til Albert Raymand Hovmand, det er en pris som gives til en sejler som har været en god kammerat i året som er gået.

KL.19:00 var bordet dækket til standerstrygningsfest som igen var bakket godt op af medlemmerne tak for det.

Den 7. december var der julekomsammen med gløgg og æbleskiver, samtidig kom Søren Nielsen og fortalte om sin tur på verdens største sejlskib hvilket var utroligt spændene at se og høre om.

Da julen var vel overstået nærmere betegnet den 3 januar blev hele klubhuset ryddet for borde og stole og man gik i gang med at slibe og lakere gulvet i klubhuset.

Den 1. februar kom Bente og Peter igen forbi og fortalte videre om deres lange sejlads over til den anden side af jorden og hjem igen.

Den 18. februar var der traditionen tro suppegilde, hvor Erling igen rørte rundt i den store gryde og sørgede for at der var suppe og peberrods skød nok til alle fremmødte. Der blev også tid til at få rørt armmusklerne lidt for kattene skulle jo jages ud af tønderne og det blev de med et par veltilrettelagt slag af Anne Jette og Morten og som derved kunne udråbes som kattedronning og kattekonge.

Vinterundervisningen har kørt perfekt under ledelse af Eigil og Jean, der var 8 til duelighedsbevis som alle bestod og 8 til radiokursus hvor jeg ikke kender resultatet på nuværende tidspunkt, da prøven på navigationsskolen er torsdag den 19. april.

Vi skal vel også se lidt ud i fremtiden der er onsdagssejladserne som starter med et formøde den 18. april.

Hovedkapsejlads den 15. september.

Åletur den 22. september.

Derudover er der snak om grillarrangementer, vores nye grillplads skal jo gerne indvies.

Det var det som jeg havde valgt at fortælle, men som den opmærksomme nok har bemærket har jeg ikke sagt et ord om juniorafdelingen for det vil jeg nemlig lade juniorformanden klare så hermed giver jeg ordet til Kenneth.

Keld Pedersen
fmd.